

Cuộc đời bao nhiêu năm  
Tuông như cơn mộng già  
Giờ còn một chút này  
Vinh danh ngày tháng ai



*Quyển sách nhằm chiêu niệm*

*Anh Linh 50 ngàn*

***Thiên Thần Sát Địch***

*Đã anh dũng luy sinh*

*Vì lý tưởng Tự Do*

## Lời Cảm Ơn

Thật sự thì anh em chúng tôi cũng không quen việc cầm bút, nhân khi năm 1992 đi tập thể dục có gặp một Bà Cụ già khoảng 82 tuổi, hỏi ra mới biết Cụ là Nữ sĩ Linh Bảo. Cụ bảo các anh hãy viết đi chứ, các anh là những nhân chứng sống mà không viết thì còn ai ghi lại những trang chiến đấu ‘*anh hùng*’ của các anh... rồi sẽ không còn gì để mai hậu con em chúng ta biết được sự thật.

Và bắt đầu từ đó, chúng tôi để ý đến việc sưu tập những sự kiện đã trải qua trong đời quân ngũ. Từ những bài báo đó đây, từ những bài vỡ rai rạt trong những tờ đặc san quân đội kể cả những câu chuyện ngắn ngủi mà các anh em kể lại khi gặp nhau cùng với những ký ức khó quên trong cuộc đời... chúng tôi đều ghi nhận và lưu trữ trên một file của máy Computer.

Khởi đầu Thiên Niên Kỷ năm 2000, một nhóm anh em thân hữu cùng Binh chủng đã rủ nhau thành lập ‘*Nhóm Quân Sử*’ để cùng sưu tập những tài liệu, hình ảnh và những kinh nghiệm chiến trường xưa để thực hiện một quyển sách ‘*Quân Sử Binh Chủng Nhảy Dù*’. Trong số này có các Anh Nguyễn Huỳnh Đông, Võ Hoàng Sơn, Phan Nhật Nam, Nguyễn Hữu Thanh, và hai anh em chúng tôi. Nhưng vì nhiều người nhiều ý không đạt được kết quả như ý muốn lúc ban đầu, rốt lại hai anh em chúng tôi quyết định tiếp tục thực hiện hoài bảo của mình là kể chuyện về 20 năm chiến sự.

Một hôm đọc một quyển sách của nhà văn Huy Phương kể lại câu chuyện trong thời chiến: một chiến binh bị thương nặng không rút theo đơn vị mình về lại phòng tuyến được, phải nằm lại nơi chiến địa giữa lằn tên mũi đạn. Một đồng đội của anh, vì tình chiến hữu, xin phép vị chỉ huy rời giao thông hào để trở lại chiến địa dìu bạn mình về nhưng vị chỉ huy từ chối lời thỉnh cầu đó vì lý do rất nguy hiểm nếu người lính trẻ đó đi cứu bạn có thể sẽ bị mất mạng.

Thừa lúc cấp chỉ huy không để ý, người lính rời chỗ ẩn nấp, băng qua phòng tuyến không người, mặc dù dưới hỏa lực dày đặc anh cũng đã đến nơi người bạn bị thương đang nằm và tìm cách dìu người bạn về phòng tuyến mình.

Trên đường trở lại, anh kéo người bạn bị thương sau anh và rồi anh cũng bị một viên đạn ghim vào người. Dùng hết sức lực, anh lính kéo người bạn mình về đến nơi an toàn. Khi cả hai rơi vào được giao thông hào, anh quay lại định nói cho bạn mình biết thì anh kinh hải nhận ra bạn mình đã chết.

Vị chỉ huy giận dữ: *tôi đã bảo anh đừng liều mạng như vậy, anh thấy không ? giờ thì anh đã bị thương mà bạn anh cũng đã chết. Anh đã làm một việc vô ích.*

Người lính trẻ thều thào đáp: *Thưa Trung Úy, việc này đáng lắm chứ ! Khi tôi đến thì anh ấy chưa chết và anh ta đã nói với tôi: “...Tôi biết thế nào anh cũng đến.”*

“*Tôi biết thế nào anh cũng đến*” một lời nói tuy ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa của tình đồng đội, tình chiến hữu. Người lính trẻ bất tuân lệnh thượng cấp, không màng hiểm nguy có thể bỏ mạng để lặn mình trở lại cứu đồng đội. Anh biết bạn mình đang chờ đợi, và sự chờ đợi ấy sẽ vô cùng tàn nhẫn và kinh khiếp khi người bạn ấy biết mình bị bỏ rơi nơi chiến địa. Và người lính trẻ đã hy sinh thân mạng để chứng tỏ cho chiến hữu mình biết rằng: bạn không hề bị bỏ rơi.

Không biết bao nhiêu chiến sĩ Nhảy Dù đã nằm xuống cho sự tự do của đất nước chúng ta, cũng không biết bao nhiêu chiến hữu của chúng ta đang còn ở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phải sống trong tủ nhục với những tháng ngày vô vọng và nỗi đau đớn cùng tột khi biết mình bị bỏ rơi hay quên lãng của những người bạn đã từng cùng kề vai sát cánh chiến đấu ngày trước.

Và chúng tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ nói lên được với quý chiến hữu rằng chúng tôi luôn ghi nhớ lời cảm ơn trong lòng và không bao giờ quên các bạn.

Trong cuộc chiến Việt Nam từ năm 1955 đến 1975, người lính Nhảy Dù đã chiến đấu một cách anh dũng và hào hùng để bảo vệ an ninh cho đồng bào trước những sách nhiễu tàn bạo của quân cộng sản. Chúng tôi ghi lại hầu hết những trận đánh lớn mà Nhảy Dù có tham dự từ khắp bốn quân khu theo thứ tự thời gian. Mặc dù với nhiều cố gắng nhưng vì phương tiện giới hạn cũng như kiến thức còn hạn hẹp chắc chắn quyển sách có nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong được đón nhận những ý kiến bổ túc cho những sai sót từ quý vị niên trưởng và chiến hữu

Trong thời gian gần 20 năm thực hiện quyển sách này, chúng tôi cũng có những bài ngắn phổ biến và đóng góp trên trang mạng Internet, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến cũng như khuyến khích của quý độc giả khắp nơi trong số đó có rất nhiều những chiến hữu mà giờ này chúng tôi không nhớ hết được. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và đặc biệt là sự giúp đỡ tích cực của quý Niên Trưởng và Chiến Hữu đã đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu để thực hiện quyển sách này:

Đại Tá Lê Văn Phát nguyên Lữ Đoàn Trưởng LĐ3ND đã cung cấp tin tức và kể lại những trận đánh mà ông đã từng tham dự như Trận Đồng Xoài, Trận Gò Nổi, Trận Bình Tây, Trận Hạ Lào...

Đại Tá Nguyễn Phạm Bường nguyên Tham Mưu Phó CTCT/SĐND đã cung cấp tin tức về các nhân vật và tổ chức SĐND, về các trận đánh ngày xưa cũng như khuyến khích anh em chúng tôi phải gấp rút hoàn tất quyển sách.

Trung Tá Lê Minh Ngọc nguyên LĐT/LĐ4ND đã cung cấp tài liệu và các hình ảnh liên quan đến các trận đánh của TĐ3ND, TĐ7ND cũng như LĐ4ND tại mặt trận Sài Gòn trong những ngày tháng sau cùng của VNCH.

Chúng tôi cũng không quên sự đóng góp ý kiến, trả lời phỏng vấn cũng như khuyến khích của các vị Niên Trưởng như Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch, Đại Tá Tạ Thái Bình, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Ngô Xuân Nghị, Trung Tá Nguyễn Quang Sáng, Trung Tá Nguyễn Văn Đình, Trung Tá Tôn Thất Hiếu, Trung Tá La Trịnh Tường, Thiếu Tá Nguyễn Tự Bảo, Thiếu Tá Ngô Tùng Châu, Anh Lê Quang Đức...

Ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm ơn chung các chiến hữu và tác giả các tài liệu và sách vở mà chúng tôi đã tham khảo, trích dịch trong các bài viết mà vì thời gian cấp bách cũng như phương tiện liên lạc khó khăn chúng tôi không thể thực hiện lời cảm ơn riêng rẽ được.

**Võ Trung Tín  
Nguyễn Hữu Viên**

*Little Sài Gòn, những ngày đầu xuân năm 2010*

# Mục Lục

Lời Cảm Ơn		03
Mục Lục		05
<b>PHẦN A: TỔ CHỨC</b>		
1-	Lược Sử hình thành Sư Đoàn Nhảy Dù	07
2-	Lữ Đoàn I Nhảy Dù	17
3-	Lữ Đoàn II Nhảy Dù	18
4-	Lữ Đoàn III Nhảy Dù	19
5-	Lữ Đoàn IV Nhảy Dù	20
6-	Bộ Chỉ Huy Pháo Binh SĐND	21
7-	Toán Cố Vấn 162	23
7-	Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù	26
8-	Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù	32
9-	Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù	36
10-	Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù	43
11-	Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù	48
12-	Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù	53
13-	Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù	57
14-	Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù	61
15	Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù	65
16	Tiểu Đoàn Yểm Trợ Sư Đoàn Nhảy Dù	68
17-	Tiểu Đoàn Truyền Tin Sư Đoàn Nhảy Dù	71
18-	Tiểu Đoàn Công Binh Sư Đoàn Nhảy Dù	75
19-	Tiểu Đoàn Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù	78
20-	Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù	82
21-	Khối Bổ Sung Sư Đoàn Nhảy Dù	91
		92
<b>PHẦN B: CHIẾN SỰ</b>		
1-	Trận Điện Biên Phủ (13/3/1954 đến 7/5/1954}	95
2-	Tình Hình Việt Nam Sau Hiệp Định Geneve	112
3-	Chiến Dịch Hoàng Diệu ( từ 21/9 đến 24/10/1955)	127
4-	Binh Biến ngày 11/11/1960	132
5-	Trận Phước Thành (18 - 19/9/1961)	144
6-	Trận Ấp Bắc (2 - 3/Jan/1963)	148
7-	Trận Tân Châu Hồng Ngự (2 đến 4/3/1964)	155
8-	Trận Bình Giả (3/12/1964 - 3/1/1965)	161
9-	Trận Hác Dịch (9/2 đến 10/2/1965)	169
10-	Trận Ba Gia (28/5/1965 đến 2/6/1965)	175
11-	Trận Đồng Xoài (9 đến 20/6/1965)	182
12-	Trận Đức Cơ (4/8/1965- 15/8/1965)	192

13-	Chiến dịch Ia Drang, Thần Phong 7 (14 - 18/11/ 1965)	197
14-	Hành Quân Thần Phong 11 (28/1 – 6/3/1966)	216
15-	Đại Bàng 800 (12/11/1966)	223
16	Hành Quân Liên Kết 81 (16/2 đến 22/2/1967)	230
17	Lam Sơn 54–Khu Phi Quân Sự (18-27/5/1967)	239
18	Trận Dak To (đội 1416 ) (3 – 22/11/1967)	247
19	Tổng Công Kích Năm Mậu Thân (từ ngày 29/1/1968)	256
20	Mặt Trận Sài Gòn (30/1/1968)	259
21	Mặt Trận Quảng Trị (30/1/1968)	268
22	Mặt Trận Huế (30/1/1968)	271
23	Mặt Trận Khe Sanh (1 - 15/4/1968)	281
24	Mặt Trận Ashau (19/4 – 17/5/1968)	292
25	Trận Mậu Thân đợt hai (từ ngày 5/5/1968 )	296
26	Trận Gò Nổi (Tây Ninh) (19/5/1969 )	309
27	Chiến Dịch Bình Tây (Từ ngày 27/3/1970 )	316
28	Hành Quân Toàn Thắng 42 (29/4 – 22/7/1970)	319
29	Hành Quân Toàn Thắng 43 (1/5– 30/6/1970)	328
30	Hành Quân Toàn Thắng 45 (6/5 – 30/6/1970)	334
31	Hành Quân Lam Sơn 719 (8/2 đến 6/4/1971)	339
32	Trận đánh Căn Cứ Hỏa Lực 6 (4/4 đến 17/4/1971)	382
33	Trận đánh Căn Cứ Hỏa Lực 5 (24/ 5 - 19/6/1971)	389
34	Mùa Hè Đỏ Lửa	393
35	Mặt Trận Tây Nguyên (17/3 - 28/5/1972)	394
36	Mặt Trận Bình Long (2/4 - 8/6/1972)	414
37	Mặt Trận Quảng Trị (30/3 - 15/9/1972)	453
38	Trận Thường Đức (18/8 - 8/11/1974)	490
39	Trận Ban Mê Thuột (10/3 - 16/3/1975)	515
40	Trận Khánh Dương (19/3 - 1/4/1975)	537
41	Trận Phan Rang (1/4 - 17/4/1975)	546
42	Trận Long Khánh (9/4 – 21 /4/1975)	573
		586

### ***PHẦN C: CÁC VỊ TƯ LỆNH SĐND***

1	Thiếu Tá Đỗ Cao Trí (29/9/1954 – 1/9/1956 )	587
2	Thiếu Tá Nguyễn Chánh Thi (2/9/1956 – 12/11/1960 )	592
3	Trung Tá Cao Văn Viên (13/11/1960 - 19/6/1964 )	595
4	Đại Tá Dư Quốc Đống (19/6/1964 - 11/1972 )	599
5	Chuẩn Tướng Lê Quang Lương (11/1972 – 30/4/1975 )	603

### ***TIỂU SỬ TÁC GIA:***

	Võ Trung Tín	609
	Nguyễn Hữu Viên	609